

Jaarverslag 2022

Beste lezers,

Allereerst een woord van dank richting u. Bedankt dat u ons afgelopen jaar financieel of in gebed heeft gesteund. Zonder deze steun zouden wij ons werk op de camping niet kunnen volbrengen. In dit verslag willen wij u op de hoogte brengen van het mooie werk wat wij afgelopen jaar op de camping hebben mogen doen.

Enkele punten die ik graag wil bespreken in dit verslag zijn:

- Voorzitterschap
- Achterban
- Financieel
- Dabar-IZB
- De camping op
- Programma
- Ten slotte

Voorzitterschap

Zoals u in het vorige jaarverslag heeft kunnen lezen is er een wisseling geweest van voorzitters.

Rutger Stegeman heeft het stokje (letterlijk) overgedragen aan mij, Jodrik Zuurveld.

Ik pak deze mooie taak samen op met mijn vrouw Daphne en we vormen samen een goed team.

In het begin was het even zoeken hoe we onze draai konden vinden maar deze is bij het schrijven van dit verslag goed gevonden. Hiervoor mogen we God danken.

Achterban

Niet alleen is er een wisseling geweest in het voorzitterschap, ook hebben we nieuwe ambassadeurs mogen welkom heten: Ruth Vrijhof en Leenard Kanselaar. We zijn blij en gezegend dat deze 2 mensen er bij zijn gekomen. Leenard heeft een roeping gekregen om als ouderling in zijn kerk bezig te mogen gaan en heeft een nieuwe baan aangenomen. Om die reden heeft hij moeten besluiten om te stoppen met Het Baken.

De achterban ziet er nu als volgt uit:

- Baptistengemeente Harderwijk;
- Christelijke Gereformeerde Kerk: Jodrik en Daphne Zuurveld;
- Hervormde kerk Harderwijk en Hierden, Froukje van de Beek, Henk Hop, Ruth Vrijhof;
- PKN Harderwijk;
- Protestantse Gemeente Harderwijk;
- Petrakerk.

Externe ambassadeurs:

Ruben en Dieke Waardenburg, Neline Veldman, Nadine Elsbeek en Rutger Stegeman.

We proberen ook om contacten met Nunspeet en Ermelo te zoeken en te behouden.

Zoals u ziet zijn er nog gemeenten zonder actieve deelnemers. Weet u beschikbare mensen die er interesse in hebben, dan mag u een bericht sturen naar: info.bakenharderwijk@gmail.com

Financiën

Het financiële plaatje zag er afgelopen jaar goed uit. We kunnen gezond blijven door alle giften die we mogen ontvangen. Onze dank daarvoor! Wat betreft financiën zal Henk Hop meer toelichten in het financiële jaarverslag dat u ook in de e-mail vindt.

In het jaarverslag van vorig jaar is het verschil beschreven in het collecteren voor Dabar-IZB en giften voor het Baken. Daar zit dus een wezenlijk verschil in voor ons als plaatselijke commissie. Wat betreft de giften aan Dabar-IZB: we hebben wederom gebruik kunnen maken van materialen en het verdere landelijke werk. Ook van deze giften hebben we dus ook gebruik van kunnen maken. Toch zal een gift aan het Baken, boven Dabar, voor aankomend jaar nog belangrijker worden. Dit is te lezen in de volgende alinea.

Samenwerking met Dabar/IZB

Het samenwerkingsverband met Dabar is ook in 2022 voortgezet. We hebben het Bakenwerk voortgezet en eventuele verbeteringen/aanvullingen vanuit Dabar geïmplementeerd. In juni was er het landelijke ontmoetingsdag voor alle commissies, teamleden en pastorale echtparen. Hier werden workshops gegeven, bijbelstudies gedaan en teamsamenkomsten gehouden. Aan het einde van deze dag werd iedereen uitgezonden in een daarvoor georganiseerde dienst.

In oktober vond er een Celebration plaats: een speciaal moment van terugkijken en de Heer alle dank brengen voor de zegeningen tijdens het werken in Zijn koninkrijk.

Als plaatselijke commissie waren we op de zogenoemde regioavond aanwezig. Dit zijn avonden waarbij de plaatselijke Dabarcommissies aanwezig zijn. Deze avonden vinden plaats op kantoor van de IZB in Amersfoort.

Rutger, ons oud-voorzitter, heeft veelvuldig contact gehad met de IZB dit jaar. Hier is bewust voor gekozen om de overgang met het voorzitterschap naar mij, soepeler te laten verlopen.

Eind 2022 heeft Dabar kenbaar gemaakt te gaan stoppen met het faciliteren van het landelijke campingwerk. Vanwege Corona is er voor Dabar een te grote terugloop gezien om nog door te kunnen gaan. Vele commissies kunnen dit werk niet doen zonder Dabar en zullen er helaas ook mee moeten stoppen.

Aankomend jaar zal Dabar nog het aanmeldsysteem hanteren en er wordt gekeken of er nog commissies zijn die behoefte hebben aan materialen zoals bijbelstudies en jeugdwerk.

Aspecten zoals ontmoetingsweekenden komen helemaal te vervallen.

De camping op

Ook dit jaar zijn we erg gezegend geweest met alle aanmeldingen.

In totaal hebben zich opgegeven in de meivakantie en 5 weken zomervakantie ca.:

45 teamleden, al dan niet parttime

12 Mentoren

5 Pastorale teams, waarvan 1 team 2 weken heeft gedraaid.

Iedereen kon zich opgeven via de website van Dabar en zich aanmelden voor onze camping, door middel van een inschrijfformulier met algemene informatie, motivatie en beschikbaarheid. Ook werd er bij nieuwe aanmeldingen een referentiefomulier gevraagd.

Ook jonge teamleden, van 16/17 jaar, zijn afgelopen jaar weer welkom geweest bij ons in de teams. We hebben na al die jaren ervaring een goede constructie en commissie gevormd, waardoor we ruimte hebben om ook enkele jongere teamleden per week te kunnen plaatsen.

We hebben gemerkt dat het dit jaar lastiger was om alle plekken gevuld te krijgen. Zo had de meivakantie en zomerweek 5 een bijzondere constructie bedacht om toch de weken te kunnen draaien. Bijvoorbeeld door de teamleden die parttime aanwezig waren.

Ook het vinden van mentoren was wederom weer lastig. Wellicht had dit te maken met de vrijheid die we deze zomer weer konden ervaren, meer dan de "Coronazomers" van de twee jaren ervoor. Het bezetten van de plekken van pastorale teams was een iets kleinere uitdaging dit jaar. De plekken waren relatief snel gevuld. Toch kregen we in de zomer een uitdaging voor onze kiezen. Eén van de pastorale teams viel een paar dagen voordat ze zouden beginnen uit. Gelukkig was er kennis gemaakt met een echtpaar wat wel interesse had voor een eventueel volgend jaar. We hebben dit echtpaar benaderd en het was een groot wonder dat zij deze week konden draaien!

We proberen elk jaar het complete team toe te rusten door middel van een uitzenddienst en een dankdienst. Dit jaar vond het plaats in de Grote Kerk en werd de dienst geleid door dominee van Barth.

Na de dienst is er een kort moment van samenzijn met de gemeente onder het genot van wat koffie en thee. Goed om te merken dat gemeenteleden interesse tonen en betrokken zijn.

De gemeente heeft een heerlijke lunch gefaciliteerd waar we dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Na de lunch hebben we diverse workshops voorbereid. We hebben algemene workshops kunnen volgen op de ontmoetingsdag van Dabar. Daarin was bijvoorbeeld een onderwerp op hóé je recreëert. Toch missen we enkele praktische kanten. Zo bestond één van de workshops bijvoorbeeld uit het organiseren van de Sing-in. Dat was door Corona afgelopen twee jaar niet aan de orde. Vele mentoren en zelfs ervaren teamleden waren dus niet bekend met het organiseren hiervan. Erg waardevol om dit met de teams te kunnen bespreken.

Ook is het bespreken van het jeugdwerk binnen een workshop erg belangrijk vanwege het door ons bedachte programma, maar nog meer door het evangeliseren door Woord, gebed én houding. Verder hebben we Hem ook nog aanbeden door het zingen van liederen.

Naderhand zijn we naar de camping gegaan om te zien van welke ruimtes we gebruik kunnen maken. Op deze manier is het voor elke aanwezige helemaal inzichtelijk hoe activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Met de dankdienst is er gedankt voor het werk wat we hebben kunnen door, voor én namens Hem. We hebben na de dienst nog geëvalueerd over de mei- en zomerperiode. Ook zijn er evaluatieformulieren gestuurd naar elke deelnemer en hebben we een samenvatting gemaakt van alle positieve en opbouwende feedback. In het najaar bespreken we dan tijdens de vergaderingen deze punten en maken we beslissingen voor het volgende jaar.

Ook hebben we dit jaar weer contact gelegd met iemand die nazorg kan bieden voor iedereen die betrokken is bij het campingwerk en hiertoe behoefte voelt. Zijn gegevens staan in "Het grote Bakenboek" beschreven. Alle teamleden, mentoren en pastorale teams hebben hier toegang tot.

We zijn afgelopen jaar ook bezig geweest met het werven van teamleden, mentoren en pastorale teams. We hebben in verschillende kerken en gebouwen flyers gehangen, jongerendiensten bezocht, berichten laten plaatsen in weekbrieven/kerkberichten, gebruik gemaakt van social media en jv's bezocht.

Wanneer het thema "evangeliseren" aan bod komt in uw gemeente/JV/bijeenkomsten, zijn we meer dan bereidwillig om te komen vertellen over het werken op de camping: een laagdrempelige manier om Zijn liefde voor mensen te laten zien.

En dit geldt niet alleen voor bijeenkomsten gericht op jongeren, maar ook voor volwassenen.

Mentoren en pastorale echtparen/teams zijn ook elk jaar weer nodig! Mocht u interesse hebben, dan kan dat gemaïld worden naar ons eerder genoemde e-mailadres.

Programma

Dit jaar hebben we weer gebruik gemaakt van een programma.

Vaste onderdelen als de jeugdclubs, avondsluiting, poppenkast, volleybaltoernooi, Sing-in, jeu de boules, fietstocht en vroege vogelwandelingen waren dit jaar ook elke week op een vast tijdstip aanwezig.

We hebben dit jaar gebruik gemaakt in de zomerperiode van een vast schema van activiteiten. Zo staat er bijvoorbeeld beschreven dat er op elke maandagmiddag, op verschillende tijden, een activiteit georganiseerd wordt voor de leeftijd van 1-3 jaar, 4-8 jaar en van 9-11 jaar. In de avond wordt er een activiteit georganiseerd voor vrouwen van 18+ en voor jongeren/volwassenen vanaf 12 jaar. De invulling van de activiteit mogen de teamleden zelf bedenken. Door het werken op deze wijze is er voor elke doelgroep die dag een activiteit waarop de campinggast zich welkom mag voelen.

Ook erg belangrijk in dit onderdeel is de samenwerking met de campingeigenaren. Zij stellen een prachtige ruimte beschikbaar om te verblijven, activiteiten te verzorgen en houden een kampeerplaats vrij voor ons pastoraal echtpaar/team.

Elk jaar zijn er meerdere gesprekken tussen hen en de commissie om verschillende onderwerpen te bespreken en te evalueren.

Tijdens de weken zijn zij altijd beschikbaar voor een gesprek of willen meedenken bij obstakels. Ze zijn bereidwillig om mee te denken in het beschikbaar stellen van materialen tijdens activiteiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan hout en vuurkorf voor een kampvuur.

Ten slotte

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van het werk op de camping door dit verslag.

Het was een goed jaar geweest en het was me een genoegen u hier over te vertellen, voor het eerst door mij als voorzitter.

Mijn wens is om ook weer aankomend jaar, samen met de rest van de ambassadeurs, jongeren en volwassenen te enthousiasmeren om mee te werken in Zijn koninkrijk op camping Kriemelberg Bushcamp. Om een zegen te zijn voor anderen en gezegend te worden.

Wat u kunt betekenen voor aankomend jaar:

- Gebed! Zonder gebed kunnen wij niet.
- Wilt u een plaatsje reserveren in het collecteschema voor het Baken? (Het liefst ook echt voor het Baken zelf, vanwege de stop van Dabar)
- Helpt u mee jongeren en volwassenen aan te moedigen in het werk voor 2023? Wij zijn meer dan bereid om een keer te komen vertellen over het werk
- Helpt u mee volwassenen te vinden die willen aansluiten bij het werk als ambassadeur? Vele handen maken licht werk!

Ik wil eindigen met het lied wat we ook in de dankdienst hebben gezongen, aan het einde van de zomer. Dank aan iedereen die meewerkte tijdens de mei- en zomervakantie en iedereen die betrokkenheid toonde op welke manier ook. "Iedereen zal deel zijn van Zijn gezin!"

*U maakt ons één
U bracht ons tezamen
Wij eren en aanbidden U!
Wordt uw wil gedaan
Dan bindt het ons saam
Iedereen zal deel zijn van uw gezin!*

Met vriendelijke groet en zegen wensend, Jodrik Zuurveld